



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΟΧΙ ΤΙΜΩΡΙΑ.

Εκστρατεία για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η διάδοση του ιού HIV. Έκκληση για ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η επιδημία του HIV τροφοδοτείται από την ποινικοποίηση των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Οι κυβερνήσεις πρέπει να μεταρρυθμίσουν τους νόμους περί ναρκωτικών και τις πολιτικές που επιβάλλουν αυστηρές ποινές καθώς και τα μέτρα επιβολής του νόμου για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών, και που εμποδίζουν την πρόσβαση τους σε βασικές υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόληψης του HIV. Οι αυξημένοι κίνδυνοι του HIV που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η εκστρατεία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΟΧΙ ΤΙΜΩΡΙΑ καλεί τις κυβερνήσεις να τερματίσουν τις πολιτικές για τα ναρκωτικά που οδηγούν σε βλαβερές συνέπειες στην υγεία και στα κοινωνικά, οικονομικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Εκτιμάται ότι 11 - 21 εκατομμύρια άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ενδοφλέβια ναρκωτικά, με τα ποσοστά λοίμωξης με τον ιό HIV αυτής της ομάδας να φθάνουν στο 37% στη Ρωσία, και το 43% στην Ινδονησία. Οι άνθρωποι που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών αντιπροσωπεύουν το 30% των μολύνσεων από τον ιό του HIV εκτός της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας, και το 80% των μολύνσεων στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Η επιδημία HIV είναι επακόλουθο, μεταξύ άλλων, και των νόμων, των πολιτικών και των πρακτικών που επιβάλλουν αυστηρές ποινές και μέτρα επιβολής του νόμου για τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αρχικά, με βάση την πεποίθηση ότι η σκληρή επιβολή του νόμου θα εξάλειφε τις αγορές ναρκωτικών, η τιμωρητική αυτή προσέγγιση απέτυχε να μειώσει το επίπεδο της χρήσης ναρκωτικών. Έχει οδηγήσει σε διακρίσεις και στιγματισμού των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους στην πρόληψη του HIV, στη υπηρεσίες θεραπείας και περίθαλψης που είναι απαραίτητες για να σωθούν ζωές και να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού HIV.

Η ποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών δημιουργεί ένα περιβάλλον που παραβλέπει τη φυλάκιση για αδικήματα ήσσονος σημασίας, μαζί με μια σειρά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις, εκτελέσεις χωρίς δίκη, δωροδοκία, φυλάκιση ως μια μορφή θεραπείας, καθώς και

άλλες καταχρήσεις που προέκυψαν από υπερπλήρεις φυλακές. Η φυλάκιση των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών κάνει αυτά τα άτομα περισσότερο ευάλωτα στον ιο του HIV, λόγω της μη ασφαλούς ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών και των επικίνδυνων σεξουαλικών πρακτικών. Επιδεινώνει επιπλέον τις θεραπευτικές δυνατότητες του HIV λόγω της ανεπαρκούς πρόσβασης στη θεραπεία.

Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάσχεση ή την αναστροφή της επιδημίας του HIV μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών έχουν ήδη επιδοκιμαστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τοβ Οργανισμό του ΟΗΕ για το AIDS (UNAIDS) και το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) [6]. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή τους μπλοκάρεται από την πολιτική και τα νομοθετικά εμπόδια, τους ανεπαρκείς πόρους, την έλλειψη δεξιοτήτων και τις αντιρρήσεις πολιτικού ή ιδεολογικού περιεχομένου. Επιφανείς ομάδες εμπειρογνομόνων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, όπως η Παγκόσμια Επιτροπή για το HIV και τη Νομοθεσία και η Παγκόσμια Επιτροπή για την Πολιτική των Ναρκωτικών, δημοσίευσαν πρόσφατα εκθέσεις [7], ζητώντας τη μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να προλάβουν τη διάδοση του HIV ανάμεσα σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Τα αποδεικτικά στοιχεία και η συγκυρία για αλλαγή αυξάνονται.

Στην παρούσα συγκυρία, η εκστρατεία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΟΧΙ ΤΙΜΩΡΙΑ καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα πολιτικά, νομοθετικά και ιδεολογικά εμπόδια, και να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην υγεία των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, των οικογενειών τους και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επενδύστε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού HIV για άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

- Καλούμε τις χώρες να αναπτύξουν τεκμηριωμένα μέτρα για την πρόληψη του ιού HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, όπως προγράμματα πρόληψης για την αποφυγή κοινής χρήσης βελόνων (προγράμματα ανταλλαγής βελονών και σύριγγων) και αποτελεσματικά προγράμματα για τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά (θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών κλπ.)
- Καλούμε χορηγούς, υπηρεσίες του ΟΗΕ και τις κυβερνήσεις να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για να κλείσει το χάσμα μεταξύ της κλίμακας των αναγκών, και των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή πόρων, με στόχο τον ιό HIV και τα προγράμματα μείωσης βλάβης για τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών.
- Καλούμε τους διεθνείς χορηγούς να χρηματοδοτήσουν πλήρως το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, έτσι ώστε προγράμματα απαραίτητα για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του ιού HIV μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών να μπορέσουν να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν.

ΟΧΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Βελτίωση των πολιτικών και της νομοθεσίας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού HIV για τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

- Καλούμε τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην πινικοποίηση και την τιμωρία των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, καθώς και στην απαγόρευση των βελονών και σύριγγων και τη θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών.

- Καλούμε τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν την παροχή της εθελοντικών, τεκμηριωμένων και συμβατών με τα ανθρώπινα δικαιώματα προγραμμάτων και να τερματίσουν τα προγράμματα που θεωρούν τη φυλάκιση ως μια μορφή θεραπείας.
- Καλούμε τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου για να κατανοήσουν καλύτερα τις επιβλαβείς επιπτώσεις της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, και να αναπτύξουν προγράμματα τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για την ανακοπή της μετάδοσης του HIV.

**ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ
ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ.**