

#PWUDCOUNT

campaign

Με αφορμή την **Παγκόσμια Ημέρα Υγείας** (7 Απριλίου), η οργάνωση «**ΔΙΟΓΕΝΗΣ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά**», συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης με σύνθημα “**Persons Who Use Drugs Count**” («Οι Άνθρωποι που κάνουν χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών Μετράνε»). Το 1948 στην πρώτη συνεδρίαση της Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Υγεία, τα κράτη-μέλη καθιέρωσαν την 7^η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας». Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κρατών για ένα θέμα μείζονος σημασίας για την παγκόσμια υγεία κάθε χρόνο. Για το 2018, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας είναι η καθολική πρόσβαση στην Υγεία, με σύνθημα «**Υγεία για όλους**». <http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/>

Η εκστρατεία “Persons Who Use Drugs Count” συνδέει άμεσα την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με τα προβλήματα πρόσβασης που αντιμετωπίζει ο εξαιρετικά ευάλωτος και περιθωριοποιημένος πληθυσμός των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Ο κοινωνικός στιγματισμός, οι κατασταλτικές πολιτικές και ο αποκλεισμός, εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών στις υπηρεσίες υγείας, συσσωρεύοντας έτσι εμπόδια στην πρόσβαση σε προγράμματα θεραπείας και μείωσης της βλάβης. Η αποτυχία του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών αναγνωρίστηκε και κατά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016), όπου και επισημάνθηκε ότι «ο άνθρωπος θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των διεθνών και εθνικών πολιτικών για τα ναρκωτικά» εξασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία, τη δημόσια υγεία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας όλων των ατόμων χωρίς καμία μορφή διάκρισης.

Ο σχεδιασμός των πολιτικών και η λήψη αποφάσεων πρέπει να γίνονται πάντα με βάση την προώθηση της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με άξονα τις αρχές της λογοδοσία, της συμμετοχής των εμπλεκόμενων κοινοτήτων και της μη διάκρισης. Προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι εθνικές πολιτικές σέβονται και προωθούν το δικαίωμα στην υγεία, προτάθηκε αξιολόγηση μέσω του **3AQ Framework**^{1 2}, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες υγείας οφείλουν να είναι διαθέσιμες (Available), προσβάσιμες (Accessible), αποδεκτές (Acceptable) και επαρκούς ποιότητας (of sufficient Quality). Επίσης, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, άρθρο 25, παρ. 1:

Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στη μείωση του στίγματος και της άγνοιας, του γενικού πληθυσμού αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της ενημέρωσης γύρω από τα εμπόδια και τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε ως αποτέλεσμα η μακροχρόνια εφαρμογή κατασταλτικών πολιτικών και τιμωρητικών μέτρων για τη διαχείριση του παγκόσμιου φαινομένου των ναρκωτικών. Μέσα σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δυσμενείς επιπτώσεις των αναποτελεσματικών πολιτικών εις βάρος των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών έγιναν εντονότερες και περισσότερο εμφανείς από ποτέ: φτώχεια, εξαθλίωση, αστεγία, αποκλεισμός από βασικά κοινωνικά αγαθά, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας και βασικά φάρμακα, αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας, αποκλεισμός από ευκαιρίες εργασίας και μειωμένες δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, δυσανάλογα υψηλά ποσοστά φυλάκισης για ελάχιστον σημασίας αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και άνιση συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη είναι οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών να πάψουν να βρίσκονται στο περιθώριο και να αποκτήσουν φωνή, ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και υπηρεσίες και να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων για τα ναρκωτικά και τις ψυχοδραστικές ουσίες, όπως προτείνεται και από πλήθος διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών και συστάσεων.

Η εκστρατεία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό στην δημόσια υγεία και στα ανθρώπινα δικαιώματα» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την συγχρηματοδότηση του Open Society Foundations.

¹ Barrett, D. (2018). Drug Policy and Human Rights in Europe: Managing tensions, maximizing complementarities. Pompidou Group of the Council of Europe, Chapter 5.2, p.22 <https://rm.coe.int/drug-policyandhumanrights-in-europe-eng/1680790e3d>

² Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14, op. cit. paragraph 12.